

# Lappmarkens berättare

## Måndag 26 – tisdag 27 september 2022

### Medverkande

#### **Daniel Andersson**                      **Röster och perspektiv i norrländska uppteckningar**

Daniel Andersson är docent i nordiska språk vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Han har ett särskilt intresse för språk och plats i Norrland, förr och nu.

#### **Ingela Bergman**                      **Kulturperspektiv och personskildringar i Einar Wallquists författarskap**

Ingela Bergman är tidigare museichef för Silvermuseet i Arjeplog. Hon är docent i arkeologi och har varit projektledare för ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Forskningen berör människans roll i de nordliga landskapens förändring ur ett långtidsperspektiv. Ingela Bergman lärde känna Einar Wallquist i samband med arbetet med sin avhandling och efterträdde honom som Silvermuseets chef 1987. Sedan maj i år är hon chef för forskning och utveckling vid Silvermuseet.

#### **Gullik Dahlstedt**                      **Karl-Hampus Dahlstedt - skolpojke, dialektupptecknare och språkvetare**

Gullik Dahlstedt är fil. kand. och arkitekt (KTH). Han har arbetat och forskat med frågor gällande bevarande och vidareutveckling av äldre bebyggelse och nya hus i byar och mindre samhällen. Han har också varit anställd som bygglovarkitekt vid stadsbyggnadskontoret i Nyköpings kommun. Utifrån en djup och bred genomgång av typologiska byggförutsättningar i geografi och samhälle vill han klarlägga forskningssystemet för ämnet, såsom han benämner det, nordisk och jämförande hus- och palatsforskning, också och särskilt i hänseende till symmetrisk komposition. Sedan 2013 bosatt i Bredbyn.

#### **Robert Eckeryd**                      **Den vetgirige lappmarksprästen – J.A. Nensén liv och gärning**

Robert Eckeryd är förste forskningsassistent vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Fil. dr. i historia 2017 på en avhandling om ogifta mödrars sociala utsatthet i Ångermanland 1860-1940. Har förutom tillgängliggörandet av J.A. Nenséns uppteckningar från 1800-talet i form av en sökbar databas på internet även arbetat som forskningsarkivarie vid DAUM med Pehr Stenbergs levernesbeskrivning och är f.n. engagerad i utgivningen av J. A. Linders minnen.

#### **Lars-Erik Edlund**                      **Några språkliga nedslag i J.A. Nenséns rika uppteckningsmaterial**

Lars-Erik Edlund är professor i nordiska språk vid Umeå universitet, ordförande i Johan Nordlander-sällskapet, förutvarande preses i Kungl. Skytteanska Samfundet och preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Han har genom åren lagt fram en lång rad vetenskapliga och populära arbeten om nordskandinaviska språkförhållanden.

#### **Ann-Catrin Edlund**                      **Skola, frälsning och enformighet. Lärarinnan Albertina Anderssons dagboksberättelse 1912–1922**

Ann-Catrine Edlund är professor i svenska språket vid Mittuniversitetet i Sundsvall. I sin forskning inriktar hon sig för närvarande mot människors vardagliga skrivande i början av 1900-talet, som vykort, visböcker och dagböcker. Lärarinnan Albertina Anderssons (1862–1935) dagbok finns bevarad från 1912–1932. I föredraget kommer dagboksanteckningar från 1912–1922 att presenteras. Albertina undervisande då både i flyttande småskola och i den fasta folkskolan i Dalasjö i Vilhelmina socken innan hon avgick med pension 1922.

**Laila Eliasson**                      **Lyrik och musik – Lapplandspoeter i ord och ton, bl.a. Bengt Hansson och Bo Johansson**

Laila Eliasson har en fil.kand. från kulturvetarlinjen i Umeå. Hon har tidigare jobbat som arkeolog och haft ansvar för museet i Vilhelmina i många år. Numera arbetar hon på studieförbundet Vuxenskolan i Vilhelmina. Hon ägnar sig gärna åt muntligt berättande, folkslig sång, guidade turer i kulturmiljöer och kurser i yoga. Hon är redaktör för Lappmarkens släkt- och bygdeforskarens medlemstidning Tjocka slakten och har skrivit tre lokalhistoriska böcker.

**Mats Landin**                      **Lyrik och musik – Lapplandspoeter i ord och ton**

Mats Landin är pianist, pensionerad musiklärare Han har arbetat i Vilhelmina sedan 1991, tidigare i Åsele. Lärarutbildning i Umeå 1965–68. Gillar jazz och klassiskt, spelar även trumpet. Leder Vilhelmina Jazzorkester.

**Ewa Ljungdahl**                      **Inför Lif eller död? Elsa Laulas betydelse för samernas rättigheter**

Ewa Ljungdahl är fil. mag. i arkeologi. Hon var tidigare anställd på Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund och arbetar med samiska kulturmiljöfrågor och arkeologi sedan många år. Den främsta arbetsuppgiften har varit dokumentation av det sydsamiska kulturlandskapet tillsammans med samebyarna. Numera går den mesta tiden åt till att skriva och hålla föredrag.

**Bo Lundmark**                      **Anders Fjellner – Solsönernas diktare**

Bo Lundmark har verkat som kyrkoherde för samer och som kyrkoherde i Tännäs-Ljusnedals församling. Till hans vetenskapliga verk hör arbetet om den samiske nationalskalden Anders Fjellner och doktorsavhandlingen om samernas förkristna världsbild. Han har också medverkat i vitboken om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, 2016.

**Frank Orton**                      **Björn-Olle och hans anfäder**

Frank Orton är jur dr h c och har varit svensk diskrimineringsombudsman (DO) och bosnisk Chefs-JO. Han är sedan 1994 vice ordförande i den då återuppväckta Släktföreningen Lindahl från Galagök, som kartlagt tusentals ättlingar till komministern Olof Lindahl i Umeå, far till prosten Erik Lindahl i Lycksele, farfar till prosten Olof Lindahl i Åsele och farfars far till prosten Olof Lindahl i Vilhelmina, gemenligen kallad Björn-Olle.

**Hervor Sjödin**                      **Vägen till Frostmofjället**

Hervor Sjödin är fil.mag. och har ett förflutet som gymnasielärare i franska och tyska vid Gudlav Bilderskolan i Sollefteå. Hon är en flitig föreläsare om författarinnan Laura Fitinghoff, vars mest kända bok kom att bli *Barnen ifrån Frostmofjället*. År 2006 gav Hervor ut *Vägen till Frostmofjället*, en berättelse om Laura Fitinghoffs liv. Hervor har belönats av bland annat Johan Nordlander-sällskapet, Janne Vängmansällskapet och Sollefteå Kommun. För närvarande skriver hon på en bok om Lauras yngsta syster, den på sin tid oerhört produktiva författarinnan Malvina Bråkenhielm.

**Carina Strömberg**                      **Presentatör**

Carina Strömberg har ekonomexamen från Umeå universitet samt studier i arkiv- och informationsvetenskap. Har arbetat som direktör för Riksarkivet/SVAR och som landsarkivarie och chef för Riksarkivet/landsarkivet i Härnösand. Ordförande för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare, skattmästare i Johan Nordlander-sällskapet och styrelsemedlem i Sveriges släktforskarförbund.